



SCOUTS

DE PELGRIMS

SCOUTING, DA'S VOOR IEDEREEN!



Wij zijn **scouts en gidsen**, jongens en meisjes, elk met een eigen verhaal. **Iedereen kan erbij**. Wij gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf en in elkaar. Voor Scouts en Gidsen Vlaanderen is werken aan **diversiteit**, met **openheid** en **respect** leren kijken naar wat er binnen en buiten onze beweging allemaal leeft. We

erkennen dat er nog leemtes zijn in onze kennis van de wereld rondom ons. Maar door experiment, uitwisseling en samenwerking met anderen **leren we bij!** Met respect voor de eigenheid van anderen en onszelf zoeken we voor elk kind een plek waar het zich thuis mag voelen. **Met kleine daden en een ruime blik groeien we naar een open scouts en gidsen beweging in een kleurrijk Vlaanderen.**

5 BASISPIJLERS VAN SCOUTING

ENGAGEMENT

- Actief kiezen en meewerken
- Zorgen dat ze op je kunnen rekenen
- Is in de bres springen voor anderen

ZELFWERKZAAMHEID

- De kans krijgen om zelf dingen te ondernemen
- Verkennen, ontdekken, zich ontplooiën
- Allerlei vaardigheden leren (kaartlezen, sjorren, koken,...)

MEDEBEHEER

- Mee de koers uitzetten
- Leren verantwoordelijkheid nemen
- Samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen

PLOEGWERK

- Genieten van verbondenheid
- Samen ondernemen
- Goed omgaan met elkaar

DIENST

- Handje toesteken
- Zorgen voor anderen, voor de samenleving
- Zich belangeloos inzetten

GIVERS 14-17 JAAR

Bij de givers is er ruimte voor grotere projecten. Met de groep op avontuur trekken en samen grotere uitdagingen aangaan. De givers verleggen hun grenzen, zo gaan ze bijvoorbeeld om de 3 jaar op buitenlands kamp. Als giver wordt je ook beetje bij beetje klaargestoomd om nadien je taak als leiding te kunnen opnemen.

IEDER SCOUTS EN GIDS ZIJN GROEP

KAPOENEN 6-8 JAAR

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding gaat hierbij uit van de kapoen zelf, van wat hen boeit en aanspreekt.

KABOUTERS EN WELPEN 8-11 JAAR

Het is typisch voor welpen en kabouters dat ze zelf dingen leren doen. ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen en fantasie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Jungleboek en Kalisandra (het welpen- en kabouterverhaal)

JONGGIDSEN EN JONGVERKENNERS

11-14 JAAR

Jonggidsen en jongverkenners zijn niet bang van een beetje avontuur en om reeds zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo is het gebruikelijk dat ze; op tocht gaan met een zelf- gesjord vlot, hun eigen potje koken op een houtvuur, slapen in patrouilletenten, zich uitleven tijdens grote bosspelen, op 2-daagse gaan met de rugzak,...

Verschillende nieuwe uitdagingen, die ze bij de jonggivers leren en doen. Ze leren samenwerken, verkennen en ondernemen, engagement tonen, samen overleggen en zich voor anderen in te zetten. Zo ontdekken ze stilaan wat scouting echt inhoudt en leren dat scouting ook niet stopt wanneer de vergadering afgelopen is ...

HOOGTEPUNT VAN HET SCOUTSJAAR; HET KAMP!



SCOUTING, DA'S VOOR IEDEREEN!

WAT?

MILA, WITSE, DARYLL KAPOENEN ALLEDRIE 8 JAAR

Wij vinden scouts super leuk en amuseren er ons altijd te pletter. We spelen hier heel veel leuke spelletjes, verkleeden ons, spelen in het bos, knutselen en nog zoveel meer. We vinden het echt super leuk om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken en veel buiten te kunnen spelen.

JANNE EN BIRTE JONGGIDSEN ALLEBEI 13 JAAR

Wanneer wij naar de scouts gaan kunnen we ons helemaal uitleven. Samen met al onze vriendinnen is het keer op keer een en al fun! De week-ends en het kamp vinden wij geweldig, zeker kamp want dan mogen wij zelf onze tafel en hudo sjourren, moeten we zelf vuur maken en ons eigen eten koken. Dat is vaak grappig want soms mislukt dat eens!

LARS WELP 10 JAAR

Ik voel me helemaal thuis in de scouts. Ik hou ervan om samen met mijn vrienden in de bomen te klimmen en kampen te bouwen. Het hele jaar door kijk ik vol ongeduld uit naar het scoutskamp. Daar slapen we in tenten, maken we kampvuurtjes waar we zelf pansen op braden, leren we sjourren en zoveel andere leuke activiteiten.

ROBBE EN ANDRES GIVERS ALLEBEI 15 JAAR

Bij de givers wordt het pas echt geweldig. De spelletjes worden nog uitdagender waardoor wij er elke zondag weer staan. Bij de givers worden we ook een hechte vriendengroep. De mensen die we hier leren kennen zullen ons voor de rest van ons leven bij blijven. Vorig jaar zijn wij met onze groep op buitenlandskamp gegaan, ook dit was een ervaring voor het leven.

AL SPELEND LEREN IN EEN VEILIGE OMGEVING!

Elke zondag komen wij met iedereen samen op ons terrein. Een groot grasveld, omgeven door groen. Rustig en veilig. Daar kunnen we ons helemaal uitleven! Soms gaan we ook op stap: fietstochtjes, bos- en dorpspellen, fotozoektochten, gaan zwemmen, modderspellen, knutselen, pleinspellen,.... Bij al deze activiteiten willen we de kinderen op een speelse, veilige en verantwoorde manier leren omgaan met het verkeer, de natuur en met andere mensen.

HOEZO VEILIG?

- we spelen op een gesloten speelterrein
- bij lidmaatschap ben je automatisch verzekerd
- we zijn aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. We worden bijgestaan door een actief oudercomitee.

WANNEER ?

- Elke eerste zondag van de maand: 09u30 – 17u30
- Elke derde zondag van de maand: geen scouts
- Elke 2de, 4de en 5de zondag van de maand: 14u – 17u30

Om de 2 maanden krijgt u onze 'Maandschors' in uw mailbox. De maandschors is ook steeds raadpleegbaar op onze website.

WAAR KAN JE ONZE LOKALEN VINDEN?

Ben je geïnteresseerd in Scouts De Pelgrims en wil je graag deel uitmaken van onze groep? Je bent altijd welkom! Onze lokalen bevinden zich in de Isidoor van Beverenstraat 58 in Groot-Bijgaarden.

UNIFORM ?

Bij scouting hoort natuurlijk ook een uniform. Zo tonen we aan de buitenwereld dat we één hechte groep zijn. Het uniform is beige en kaki, de kleuren van de natuur. Elke scoutsgroep heeft ook een scoutsdas in bepaalde kleuren die verschillen per groep. Scouts De Pelgrims kan je herkennen aan een groen-geel gestreepte das.



SCOUTSDEPELGRIMS.BE
SCOUTSDEPELGRIMS@GMAIL.COM